

Handboogschieten

Geschreven door Jules van Iperen
zaterdag 22 mei 2010 15:56 -

Op 28 februari gingen wij als scouts handboogschieten bij Handboog Vereniging EMM te Riel. We stapten op de fiets bij het scouting gebouw. Iedereen dacht dat we naar het bos gingen maar dat was niet zo. Na een paar minuutjes fietsen stopte we bij de Handboog Vereniging Riel. We gingen naar binnen en daar was een hele lange baan. Toen iedereen vooraan was konden we met de uitleg beginnen. We kregen wat regels te horen en hoe je de boog vast moest houden en schieten. Na de uitleg moesten we ons verdelen in vier groepjes. Toen dat gedaan was moesten we ballonnen kapot schieten. We begonnen en na een tijdje hoorde we een zachte knal er was al een ballon kapot. Na nog wat knallen moesten we stoppen, we gingen iets anders doen. Nu gingen we een wedstrijdje doen. We moesten de hele tijd tegen een ander groepje spelen wie de meeste punten had won. Na een tijdje gespeeld te hebben en het al weer veel later geworden was, was het wedstrijdje afgelopen. Teun, Sjoerd, Jorrit en Sander hadden gewonnen, zij kregen een klein prijsje. Het was eigenlijk al afgelopen maar toch kregen we nog te zien van Frank van Dijk en nog wat mensen, hoe ge oefenden schieten. Die schieten van weet-ik-hoe-ver nog in de roos! Na dat gezien te hebben moesten we toch echt naar huis het was afgelopen.