



Bevers

- zijn lieve kindjes uit groep 2 en 3,
- zijn levendig en nieuwsgierig,
- zijn graag buiten,
- maar vinden knutselen ook leuk,
- houden van verhaaltjes,
- en luisteren altijd naar de leiding.

Hé ben jij nou ook zo'n kindje? Kom dan eens een keertje in Hotsjietonia kijken.

Hotsjietonia?

Ja Hotsjietonia ... je weet wel ... het Dorp waar stuiter regelmatig speelt. Je weet wel ... het dorp waar het bijna altijd feest is en van alles gebeurt. Stuiter is een kind dat nooit stil zit en erg graag van alles gaat doen. Zo gaat Stuiter regelmatig met Bas Bos naar het bos, want Bas Bos weet alles over het bos. En de andere keer gaat hij langs bij Rozemarijn, die het altijd leuk vindt om wat lekkers te maken. Of bij de man van Rozemarijn, Professor Plof. Geen probleem is voor hem te klein om een hele moeilijke oplossing te bedenken. Maar wanneer Stuiter iets heeft dat stuk is gaat hij langs bij Stanley Stekker, en hele handige jongen die alles kan maken. Ook gaat hij graag langs bij de andere mensen die er wonen, zoals Noa, Keet Keur, Steven Stroom en Rebel.



Wat doen bevers zoal in Hotsjietonia? Elke week worden ze door 1 of meer van de bewoners van Hotsjietonia meegenomen op avontuur. Zo zijn ze al eens echte circusartiesten geweest, hebben ze een echte tovershow gegeven en gaan ze regelmatig naar het bos. Of ze moeten een heel spoor van geheimzinnige puzzelstukken volgen. Eigenlijk is het gewoon veel te veel om hier op te noemen en moet je gewoon een keertje komen kijken.

Elke week een feestje

Geschreven door Lange Doener - Laatst aangepast maandag 12 oktober 2015 14:02

Als je meer over de avonturen van de bevers wilt weten, dan moet je verder lezen door op de onderstaande foto's te klikken.

De bevers zijn dus kaai leuk. Je mag altijd eens een keertje komen kijken.

Hou doe