

Stefan Speelkasteel

Geschreven door Lange Doener

donderdag 22 mei 2008 16:28 - Laatst aangepast zaterdag 22 mei 2010 16:41

Stefan Speelkasteel komt op bezoek in Hotsjietonia. Hij heeft Lange Doener om hulp gevraagd voor zijn nieuwe film. Stefan Speelkasteel is namelijk regisseur van de actie film Riel-id. Hij heeft alleen nog wat dappere stuntmannen nodig. De bevers willen hem daar graag bij helpen ook al is het gevaarlijk.

De bevers gaan op les bij Stefan Speelkasteel. Het eerste dat ze leren is om mooi dood neer te vallen. Dat is natuurlijk hardstikke nep, maar het lijkt erg echt als Stefan het opneemt met de camera. Hij laat de bevers ook voor oud omaatje spelen. Ze steken bij het zebrapad over en dan kunnen ze nog maar net opzij springen voor één of andere randdebiel in een Opel Manta.

Als ze dit kunnen overleven, dan zijn ze klaar voor een heel spectaculaire stunt. De bevers moeten eerst tegen de Kerktoren omhoog klimmen. Daarna over een touw hoog in de lucht naar de Kosterij lopen terwijl andere bevertjes alles filmen. Als klap op de vuurpijl worden de bevers nog door een raam gegooid! Wat je op TV niet ziet, is dat er een grote mat achter het raam ligt.

Stefan Speelkasteel is heel blij met de hulp van de bevers. Nu kan Riel-id afgemaakt worden. Hij komt binnenkort uit in de bioscoop. Dus ga allemaal maar de stunts van de bevers bewonderen.