

Het thema

Geschreven door Shanti en Mowgli

zondag 06 februari 2011 15:00 - Laatst aangepast maandag 12 oktober 2015 14:04

De welpen is de speltak voor kinderen in de leeftijd uit groep 4, 5 en 6 bij Scouting Nederland. De club is iedere vrijdag van de week (met uitzondering van de vakantie dagen) en duurt van 19:00 tot 21:00. Het themaverhaal van de welpen speelt zich af in de Jungle. De speltak is in 2010 helemaal vernieuwd, doordat alle speltakken van deze leeftijdsgroep (dolfijnen, welpen, esta's en kabouters) samen zijn gegaan.



Het themaverhaal van de welpen is gebaseerd op het Jungleboek van Rudyard Kipling.



In de jungle van India groeit Mowgli op bij de wolven. Hij is nooit bang en begrijpt de talen van alle dieren. De wetten van de jungle kent hij allemaal. Alleen... Shere Khan, de tijger, trekt zich helemaal niets aan van deze wetten. Hij wacht zijn kans af om Mowgli te grijpen. Hij haatte deze mensenwelp. Op een dag heeft hij Mowgli te pakken. Net op dat moment komt Shanti aan met de 'rode bloem' en vlucht de grote en sterke tijger weg.

Shanti komt uit Haveli, het mensendorp aan de rand van de jungle. Na hun eerste ontmoeting is Shanti vaak in de jungle. Ze leert van Mowgli en Baloe één voor één de wetten van de jungle, het is als mens niet altijd makkelijk die te begrijpen. Mowgli leert haar alles wat hij weet, bijvoorbeeld hoe je in een boom klimt en hoe je dieren kan roepen. In de jungle maken Mowgli en Shanti van alles mee. Zo wordt Mowgli aangevallen door de apen, redt Shanti haar broer en

Het thema

Geschreven door Shanti en Mowgli

zondag 06 februari 2011 15:00 - Laatst aangepast maandag 12 oktober 2015 14:04

wordt er vergaderd over de opvolging van de wolvenleider Akela. Shanti maakt kennis met de dieren van de jungle, zoals Baloe, Bagheera, Chil, Raksha, Jacala, en Rikki Tikki Tavi. Maar, Shere Khan loert nog altijd op Mowgli. Als dat maar goed afloopt...



Iedere week doen de kinderen een spel met een van de dieren uit de jungle. Zo houdt Baloe van lekker eten en zal hij dus met de kinderen samen iets lekkers maken. Bagheera houdt meer van het buiten zijn, hij gaat graag naar het bos.

Lijkt jou het leuk om een keer te komen kijken bij de welpen, of heb je een vraag? Klik [hier](#) om naar het contact formulier te gaan.